



**Het Paradys der Geestelijcke ende Kerkelijcke
Lof-sangen/ op de principaelste Feest-daghen des
gheheelen Jaers**

Afhakker, Aegidius

Herzogenbusch, 1621

Den Lof-sangh Petri Damiani, Van de glorie des Hemels.

Nutzungsbedingungen

urn:nbn:de:hbz:466:1-55072

Met u te zÿn/ geen dingh soo soet
In dese vreemde landen.
Volbrenghg toch mijn begeer:
Gas my upt dees' warande
Lepdt eens tot u/ o Heer.

Volbrenghg/etc.



Den Lof-sangh

PETRI DAMIANI,
Van de glozie deg
Hemels.



Ter soncpen van 't eeuwig leven



Heeft mijn droog hert groot verlang:



In des lichaems klups vol sneven/



Valt myn ziel de tydt so lang: Om



haer heel tot God te gheven/ Valt



haer woelen haer soo bang.

Als sp sucht/ en ducht te sterven
Onder wereldt/ onder vleysch:

Om eens rust en vzee te erben:
Soept sp dickwils Kyricleys.

Want het goet dat sp moet derven/
Haer dan op-klimt in 't ghepeps.

Want wie weet/ wat vzeugd magh
wesen/

In de eeuw' ge vzee' te gaen/
Daer van peerlen/ upt-ghelesen/
Hoogh verheven hupsen staen:

Hym-