



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

**Het Paradys der Geestelijcke ende Kerkelijcke  
Lof-sangen/ op de principaelste Feest-daghen des  
gheheelen Jaers**

**Afhakker, Aegidius**

**Herzogenbusch, 1621**

Den Lof-sangh Petri Damiani, Van de glorie des Hemels.

---

**Nutzungsbedingungen**

[urn:nbn:de:hbz:466:1-55072](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-55072)



Met u te zyn / geen dingh soo soet  
In dese vzeemde landen.

Volbzenght toch mijn begeer:

Was my upt deef' warande

Lepdt eens tot u / o Heer.

Volbzenght / etc.



Den Lof. sangh

PETRI DAMIANI,

Van de glozie des  
Hemels.



Ter fonteyn van 't eeuwigh leven



Heeft mijn droog hert groot verlang:



In des lichaems klups vol sneben /





Walt mijn ziel de tijdt so lang: Om



haer heel tot God te gheven/ Walt



haer woelen haer soo bang.

Als sy sucht/en ducht te sterben  
 Onder wereltd/ onder vleysch:  
 Om eens rust en vree te erven:  
 Roept sy dickwils Kyrieleys.  
 Want het goet dat sy moet derben/  
 Haer dan op-klint in 't ghepeps.

Want wie weet/ wat vzeugd magh  
 wesen/

In de eeuw'ge vree' te gaen/  
 Daer van peerlen/ upt-ghelesen/  
 Hoogh verheven hupsen staen:

Hym-