



**Cort Verhael Van De Mirakelen Die [...] voorleden Jaeren/
door [...] Maria zijn gheschiet inde Capelle van Omel [...]
in't Bischdom van 'Shertogenbossche**

Weyden, H. van der

T'Antwerpen, 1631

123. Ghescheurtheyt.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-64481](#)

tot Omel.

te sijn. Aldus bekent voor mij in Marienschoot Jacob vanden Bomen P. Confess. in Omel ende ghetupghen de eerweerdige Heeren met haer epghen handt ondersteekent onder stont : Frater Niclaes Rijswijck Minorita Frater Hyacinthus Cham Ordinis Prædicatorum.

123. Ghescheurtheyt.

In dat jaer ons Heeren 1630 den 13. Julij
is ghecompareert voor mij onder gheschreven ende ghetupgen Elizabeth Michiels de Weene van Nederwaert oudt sijnde ontrent 23. jaren ende verclaert voor de oprechte waerheid hoe dat sy van jone af is ghebrekelyck geweest van een swaer ende periculeuse ghescheurtheyt / gheenen anderen troost oft toeblucht meer wetende / heeft dyf repsen gheloost te besoeken onse L. Vrouw van Omel berrevoets ende wullen / d'welck voleynt hebbende / en is dat selve accident nopt meer onderworpen gheweest / maer blijft ghesont ende wel te pas / haer gesonthet ende verlossinge onse L. Vrouw gheheel toe epgenende. Aldus heeft Elizabeth voorsz. verclaert voor mij Jacob vanden Bomen Pastoor des selfs Convents / ghetupghen waren ende onder stondt Frater Jacobus Flerix / Frater Andreas Vibarius.